



Het leven dat voorbij is bleef in blonde bewegingen van licht op water achter op het gezicht. De trekken werden zachter als uit verzonken jaren weergevonden. De wijsheid van herinneringen, later van vreesloos naar de overzijde kijken, verlenen glans en weerglans en gelijken ringen en rimpeltjes van wind op water.

Anton van Wilderode

VITA MUTATUR
NON TOLLITUR

Het leven verandert
Het wordt niet weggenomen

In de liefde van de Heer is opgenomen

Daniël De Smet

Priester

Gewijd te Gent op 17 augustus 1958

Licentiaat klassieke filologie

Kandidaat kunstgeschiedenis en oudheidkunde

Eresuperior Sint-Jozef-Klein-Seminarie Sint-Niklaas

Ereburger Stad Sint-Niklaas

Erevoorzitter Cultuurraad

Gedreven voor onderwijs en cultuur

Geboren te Vurste op 26 november 1934
als zoon van Valère † De Smet en Gerarda † De Mulder
en overleden te Sint-Pauwels op 22 november 2024.

U kan Daniël een laatste groet brengen
in het funerarium Van Dael | Sereni,
Onze-Lieve-Vrouwstraat 32 te Sint-Niklaas,
donderdagavond van 19 tot 19.30 uur.

Bloemen noch kransen.

Wij danken voor zijn toegewijd leven in de Verrijzenisliturgie
op zaterdag 30 november 2024 om 10 uur
in de Sint-Jozefkerk, Tereken te Sint-Niklaas.

U bent van harte uitgenodigd door de familie De Smet en
Irene Vander Cruyssen in verbondenheid met de families
De Smet en De Mulder.

U kan de familie uw steun betuigen in de kerk
vanaf 9.30 uur.

Aansluitend volgt de teraardebestelling op de
begraafplaats van Belsele, Kerkstraat.

Een bijzonder woord van dank aan zijn huisartsen
dr. Reinoud Mechiels en dr. Godelieve Van Haver,
de directie en het personeel van het woonzorgcentrum
Sint-Jozef te Sint-Pauwels en iedereen die Daniël
genegen was en een warm hart toedroeg.

Correspondentieadres:
Familie De Smet en Irene Vander Cruyssen
p/a Van Dael | Sereni
Grote Markt 64, 9100 Sint-Niklaas
www.condoleances.be/danieldesmet